

Peder Christensen



Født 16. februar(?) 1826:

Amt Oversigt / Roskilde / Sømme / Himmelev sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1814 - 1860 Himmelev / Opslag Nr. 11

Kirkebøger	Folketællinger	Skoler	Andre Kilder
Del dette opslag på Facebook			
År og Datum.	Barnets fulde Navn.	i Kirken eller Stemme.	Haandtering og Bopæl.
1826, 16. febr.	<u>1826</u> 1826	1826 den 16. febr.	Christen Pedersen og hans hustru Frederikke i Nymarksgaard.

Gårdejer. Himmelev

Død 21. april 1906

Tekst af Laurits Hansen:

”Mine oldeforældre var Peder Christensen og Margrethe f. Christoffersdatter (1827-13/4 1920). Peder Christensens far Christen Pedersen (ca. 1790-1865), Himmelev, overtog formentlig matr. nr. 14 af Himmelev i arvefæste omkr. 1825. Han var gift med Grethe Frederiksdatter, hvis oprindelse jeg heller ikke kender, men det vides, at de havde mindst 3 børn: Peder, Mette og Niels, der alle voksede i fædrenehjemmet. I slutningen af fyrrerne blev Peder trolovet med Margrethe Christoffersdatter fra gården Vibeholm i Himmelev. Hun var datter af Kristoffer Jensen fra Himmelev, født omkring 1790 som søn af Jens Andersen fra Himmelev, og Mette Olsdatter, der stammede fra Soderup. Matr. nr 14 blev delt og Peder og Margrethe byggede en bindingsværksgård på 14B - Nymarksgaard. Matr. nr. 14A ejedes af Hans Petersen, der var blevet gift med Peder Christensens søster Mette. Den blev i 1888 købt af Hans Hansen og blev senere døbt Munksøgaard. Oldemor, som på sine ældre dage havde tillagt sig finere manerer skal som ung have været bramfri både i sprog og væsen. Hun har fortalt om, hvordan hun som 22 årig bondekone in spe barfodet æltede ler til bygningerne på den nye gard pa Himmelev Mark, samt bagte brød og bryggede øl, som en bondekone dengang skulle kunne. Peders søster Mette blev gift med en ung mand Hans Petersen, der fra Mosede kom i tjenste hos Christen Pedersen, blev gift med datteren og overtog

arvefæstet, samt svigerfaderen som aftægtsmand. Jeg husker at der i gårdens vestre længe var en 2 værelses aftægts lejlighed med køkken. Den blev senere til karlekammer, rullestue og huggehus. På loftet fandt vi børn mange interessante redskaber til hegling og skætning af Hør f .ex. Mette og Hans havde 2 døtre Marie og Kristine som altså var min mormors kusiner men jævnaldrende med min Mor. Om Peders evner som bonde ved jeg intet. Men han spillede violin og jeg har arvet hans instrument. De fik 3 børn: Karen (min mormor), Kristoffer (Hedegårdene) og en datter til der blev gift med ? (Hagesbjerggård), Marbjerg. Hun døde ung, pludselig af et maveonde (dødsfaldet var omgivet af en vis mystik, gift?)

Karen blev født i 1850, senere gift med Rasmus Olsen, Egegården. Kristoffer skulde vel have overtaget gården på Himmelev Mark, men blev forlovet og gift med Inger Larsdatter, datter af Lars Johansen (?) og Else (søster til Rasmus Olsen, men 10 år ældre end ham) som ejede en af de 3 "Hedegårde" udenfor Rødeport ved Roskilde. I stedet for den mindre gård ude på Himmelev Mark fik han nu den større og mere værdifulde gård nær Roskilde. Det var 1884. - Begge børn Karen og Kristoffer var nu vel anbragt, og Peder Christensen og Margrethe havde drevet den mindre gård i 35 år. Det var nærliggende at holde op. Der var store ændringer i landbruget i udsigt (andelsbevægelsen). Peder hørte måske ikke til blandt sliderne, og man besluttede derfor at sælge gården. På Egegården hos Karen og Rasmus var kvistaftægtsetagen blevet ledig efter Ole Villadsen. Den kunne Peder og Margrethe overtage omkr. 1885. Der gik dog ikke mange år før de igen flyttede. Nu til en lille nybygget villa på Olsgadesbakken ved Roskilde. De kaldte den Fredensbo, og de levede fredeligt og hyggeligt.

Oldefar fik motion nok: den lille have og de daglige indkøbsture til købmand Martens, deres genbo. Oldefar var altid fint glatraget og betalte for at blive barberet af en fagmand hjemme. Hvert år den 17/4 på oldemors fødselsdag var der stort familiekommsammen i Fredensbo, og der duftede altid lifligt af røgelse eller parfume, hvor oldemor boede. Men der var jo ikke så lidt at gøre for oldemor med pasning af mand og hus, sådan som dette skulle gøres, og lidt efter arhundredeskiftet (efter guldbryllup på Jernbanehotellet 1899) blev Fredensbo solgt og de to gamle satte atter kursen mod Himmelev og flyttede ind i kvistlejligheden hos Rasmus og Karen. Oldefar blev 75 i 1901 og skrantede trods sin imponerende statur. I 1906 døde han og blev begravet på Himmelev kirkegård. Oldemor blev boende, men da Villads og tante Maggi omkring 1910 havde overtaget gården blev forholdet utilfredsstillende, og oldemor rejste til Sorgenfri slotsgartneri i Lyngby, hvor Karen og Rasmus boede hos onkel Bojle Knudsen og moster Margrethe, hvor de fandt både hjerte- og husrum. Her boede oldemor under kærlig pleje til hun døde i 1920 og blev begravet ved sin kære mands side på Himmelev kirkegård. Gravstedet er senere blevet overtaget af søster Grethe og hendes mand. Endnu i 1981 står mindestenen der i nettede omgivelser og med uforandret tekst."